

Gebed voor MENSEN DIE NOG NIET GELOVEN

Hieronder staan gebeden die gebaseerd zijn op het Woord van God. Je kunt ze gebruiken om te bidden voor de verlorenen. Bid ze met vertrouwen en verwachting. Op de open gelaten plaats kun je de naam van degene voor wie je bidt invullen, biddend dat God diegene zal redden.

Vader, in de naam van Jezus bid ik dat U (naam) zult trekken naar Jezus Christus in waar geloof en berouw. *(Johannes 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag)*

In de naam van Jezus, vraag ik U Vader om de redding van (naam) te bespoedigen omdat (naam) dood is door de zonde en overtredingen *(Efeziërs 2:1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden)*

Vader, ik vraag U om het werk van satan in het leven van (naam) te binden en te verwijderen. Wilt U de ogen van (naam) openen voor de waarheid van Uw evangelie *(2 Kor. 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.)*

Heilige Geest, ik vraag U om (naam) te overtuigen van het feit dat hij/zij verloren is, afgezonderd van God en naar de hel gaat *(Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God)*

Heilige Geest, in Jezus' Naam bid ik U dat U alle verkeerde ideeën vernietigd die (naam) heeft over Jezus Christus en de redding door Hem. *(Spreuken 14:12 Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.)*

Heer Jezus, ik smeed U om (naam) te zoeken en hem/haar te redden van zijn/haar zonden en eeuwige veroordeling *(Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.)*

Vader, Ik bid dat U het hart van (naam) zult openen zodat hij/zij het evangelie zal ontvangen en geloven *(Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.)*

Heilige Geest, Ik vraag U om (naam) voor te bereiden door Uw kracht en door de omstandigheden waar (naam) in verkeert om het Woord van God te horen en te ontvangen *(Mattheüs 13:1-9, 18-23).*

Heilige Geest, Ik bid dat (naam) het evangelie zal begrijpen als het geopenbaard wordt. Ik bid dat de duivel geen kans zal krijgen om het te roven *(Mattheüs 13:5,9 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. 9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.)*

Heilige Geest, in de naam van Jezus, vraag ik U dat het Woord van God wortel zal schieten in het leven van (naam) en ware redding zal brengen in het leven van (naam) *(Mattheüs 13:6, 20-21 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het. 20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen.)*

Vader, ik vraag dat de vreugde van deze wereld en de zorgen van het leven het Woord van God dat gezaaid is in het leven van (naam) niet zullen verstikken *(Mattheüs 13:7,22 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. 22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.)*

Vader, ik vraag U om (naam) te bevrijden uit het rijk van de duisternis en over te brengen naar het Koninkrijk van Uw geliefde Zoon *(Kol. 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.)*

Vader, ik bid dat (naam) de gift van het eeuwige leven door Jezus Christus zal ontvangen *(Rom. 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.)*

Heer Jezus, ik vraag U dat (naam) niet in zichzelf zal geloven, maar dat (naam) volledig zal vertrouwen in U als zijn/haar Redder en Heer *(Gal. 2:16 wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd.)*

Heilige God, ik bid dat U (naam) oprecht berouw zult schenken, een berouw dat ervoor zorgt dat hij/zij de zonde haat en zich ervan zal afkeren *(Handelingen 11:8 Maar ik zei: Beslist niet, Heere, want nooit is er iets wat onheilig of onrein is, mijn mond binnengegaan. Lukas 13:1-3: Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. 2 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen)*

Here God, ik vraag U om (naam) een oprecht geloof te schenken, het geloof dat zijn basis vindt in Jezus alleen en zich overgeeft aan Hem als Heer en Redder *(Efez. 2:8-10 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen. 10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.)*

Heilige Geest, ik bid dat U (naam) zult leiden uit zijn onverschilligheid en zelfgenoegzaamheid over zijn/haar situatie en zijn/haar behoefte aan de Here Jezus Christus *(2 Kor. 6:2 Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!)*

Ik vraag in Jezus' Naam dat (naam) zichzelf overgeeft aan de Heer Jezus Christus *(Rom. 14:9 Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.)*

Vader, ik bid dat U voortdurend mensen stuurt in het leven van (naam) die het evangelie met hem/haar zullen delen *(Rom. 10:14 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?)*

Vader, ik bid in Jezus' Naam dat U (naam) een nieuw hart zult geven en dat U hem/haar zult vullen met Uw Heilige Geest Ezechiël 11:19-20 *Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.*)

Heilige Geest, ik bid dat U een haat tegen de zonde wilt geven in het hart van (naam) Wilt U de macht breken over de zonden die (naam) verhinderen om zich over te geven aan Christus (*Marcus 9:43-47 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, 44 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, 46 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden.*)

Heer Jezus, ik bid dat (naam) zichzelf zal overgeven aan U, zichzelf zal verloochenen, zijn/haar kruis op zal nemen en U zal volgen (*Lucas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.*)

Vader, ik bid dat (naam) zal begrijpen dat zijn/haar enige hoop op vergeving en aanvaarding van U, alleen komt door het volbrachte werk van Jezus aan het kruis (*1 Kor. 1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.*)

Vader, ik bid dat (naam) de glansrijke redding, die beschikbaar is door Uw Zoon, niet zal negeren (*Hebr. 2:1-3 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. 2 Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, 3 hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.*)

Heer Jezus, ik bid dat (naam) de last van zijn/haar zonden zal voelen en kennen. Ik bid dat (naam) zich tot U zal keren voor vergeving en redding (*Mattheüs 11:28-30 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.*)

Vader, ik bid dat (naam) een oprechte verbintenis zal aangaan met Jezus Christus als Heer en Redder van zijn/haar leven (*Lucas 14:24-33*)

Heer Jezus, ik bid dat (naam) geen genoeg zal nemen met de openbaring van gerechtigheid maar U zal zoeken om zijn/haar hele leven te veranderen (*Mattheüs 23:27-29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei onreinheid. 28 Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen, maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. 29 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt de graven voor de profeten en versiert de grafmonumenten van de rechtvaardigen*)

Vader, ik bid dat (naam) zal zien dat zijn/haar goede werken in Uw ogen als bezoedelde kleden zijn en dat deze werken hem/haar niet kunnen redden (*Jes. 64:6 Echter, wij zijn allen als een onreine, al*

onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.

Vader, ik vraag U om (naam) te laten geloven in en te vertrouwen op Uw Zoon die U gezonden hebt om de Redder van zondaren te zijn (*Joh. 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.*)

Heer Jezus, ik vraag U om (naam) niet te laten sterven in zijn/haar zonden maar hem/haar in U te laten vertrouwen zodat (naam) eeuwig leven zal ontvangen (*Joh. 8:24 Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.*)

U kwam in de wereld om zondaren te redden. Daarom vraag ik U om (naam) te redden. (naam) is een zondaar en heeft Uw genade en goedertierenheid nodig (*1 Tim. 1:13-16: mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. 14 De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.*)

Heilige Geest, ik bid dat U (naam) nederig maakt zodat hij/zij zal inzien dat hij/zij Jezus Christus nodig heeft (*Psalm 18:27 Tegenover de reine toont U Zich rein, maar tegenover de slinkse toont U Zich een Strijder, Spreuken 8:13 De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat Ik., Spreuken 29:23 De hoogmoed van een mens zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.*)