

Gebed voor een evangeliserende kerk

Deze gebedshandleiding zal je helpen te bidden voor de evangelisatie vanuit van je kerk.

Vraag God om je kerk te veranderen in een krachtig centrum voor evangelisatie.

Wanneer je bidt voor een kerk die zich inzet voor evangelisatie, is het uitgangspunt dat je bidt dat de gelovigen persoonlijke getuigen van Jezus Christus zullen zijn, die de grote opdracht (Mat. 28-19-20) uitdragen.

De volgende gebeden gaan hierover. Ze zijn gebaseerd op het Woord van God en richten zich erop dat God de gelovigen vormt tot krachtige getuigen voor Christus.

Bidt deze Bijbelse gebeden met al je kracht en met vastberadenheid zodat de Heilige Geest een krachtig werk kan doen in alle gelovigen met betrekking tot evangelisatie.

- Ik bid dat de gelovigen van De Rivier zout en licht zullen zijn in het midden van deze verloren wereld. Geef hen een rechtvaardige invloed in de wereld. (Mattheus 5:13-15)
- Wilt U de gelovigen van De Rivier in wijsheid om laten gaan met diegenen die zich buiten het lichaam van Christus bevinden. Laat hun woorden vol van genade, godvrezendheid en wijsheid zijn, zodat ze zullen weten hoe ze de verlorenen moeten antwoorden (Kol. 4:5-6).
- Vader, ik vraag U dat U op de eerste plaats zult staan in het leven van de gelovigen van De Rivier. Laat hen altijd bereid zijn om rekenschap te geven aan een ieder die hen vraagt naar de reden van de hoop die in hen leeft. Laten zij dit met nederigheid en respect doen vanuit een zuiver geweten (1 Petrus 3:15-16).
- Ik bid dat de gelovigen van De Rivier alle dingen zullen doen zonder morren en tegenspreken zodat zij onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder zij schijnen als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven (Filippenzen 2:14-16).
- Ik bid dat de gelovigen van De Rivier de vreze des Heren zullen kennen en begrijpen. Geef hen een diep besef van het feit dat de mensen zonder Jezus Christus verloren gaan, afgaan op een eeuwig oordeel en overgeleverd worden aan de toorn van God.
- Omdat zij deze dingen weten en begrijpen, vraag ik U dat de gelovigen van De Rivier verlorenen zullen overtuigen van de noodzaak om zich te bekeren. Zodat de Heilige Geest de verlorenen kan overtuigen van hun zonde en zij zich zullen keren tot onze Heer Jezus Christus (2 Kor. 5:11).
- Heilige Geest, wilt U de gelovigen van De Rivier een voortdurende en drukkende last geven voor de verlorenen en hun noodzaak om berouw te hebben van zonden en te gaan geloven (Romeinen 9:1-3).

- Vader, U zegt in Uw Woord dat U ons als gelovigen de bediening van verzoening hebt gegeven. De gelovigen van De Rivier hebben hun leven aan U overgegeven. Daarom heeft U hen de bediening van verzoening gegeven: dat is het evangelie delen met de verlorenen zodat zij rechtvaardig tegenover U kunnen staan. Ik bid U dat de gelovigen van De Rivier trouw zullen zijn in deze bediening en het evangelie zullen delen met anderen (2 Kor. 5:17-19).
- Vader, U heeft de gelovigen van De Rivier gered. U maakte de gelovigen van De Rivier tot ambassadeurs voor Uw zoon Jezus Christus in deze wereld. Laat hen als nooit tevoren erkennen dat zij de Heer Jezus Christus vertegenwoordigen in deze wereld. Stel hen in staat om een leven te leiden dat de Heer Jezus Christus eer aandoet (2 Kor. 5:20).
- Ik bid dat de gelovigen van De Rivier deze verloren wereld zullen zien zoals God haar ziet (Joh. 3:16).
- Vader, laat de gelovigen van De Rivier het niet moe worden om het evangelie te delen. Wilt U hen laten beseffen dat als zij niet opgeven ze bekeerlingen zullen oogsten voor Christus (Gal. 6:9).
- Laat de gelovigen van De Rivier kracht ontvangen van de Heilige Geest zodat ze getuigen zullen zijn waar ze ook maar gaan (Handelingen 1:8).
- Geef de gelovigen van De Rivier zekerheid over en inzicht in de waarheid van het evangelie. Ik bid dat de gelovigen van De Rivier de Bijbel toegewijd zullen onderzoeken zodat ze zullen weten wat ze geloven en hierdoor in staat zullen zijn om het Woord van God te delen en te verdedigen (Rom. 10:8-17, Handelingen 17:11).
- Vader, laat de gelovigen van De Rivier niet gelijkvormig worden aan deze wereld maar verander ze innerlijk door de vernieuwing van hun denken (Rom. 12:2).
- Ik bid dat de gelovigen van De Rivier de wereld niet lief zullen hebben en ook niet datgene wat in de wereld is. Laat ze niet aangetrokken worden door datgene wat de wereld te bieden heeft zodat ze bij U vandaan getrokken worden. Laten ze zich richten op het doen van Uw wil (1 Joh. 2:15-17).
- Geeft U de gelovigen van De Rivier gelegenheden om het evangelie te delen. Breng verlorenen in hun levens zodat zij Uw Woord met hen kunnen delen (Kol. 4:3, Mat. 7:7).
- Heer Jezus, U zegt in Uw Woord dat we vervolgd zullen worden omdat we U toebehoren. Daarom vraag ik U of U de gelovigen van De Rivier de kracht en de moed zult geven om U te vertegenwoordigen in deze verloren wereld. Heer Jezus, sta niet toe dat de gelovigen van De Rivier hun visie zullen bijstellen als gevolg van de reactie van deze wereld (Joh. 15:18-21).

- Vader, wilt U de gelovigen van De Rivier vrijmoedig en onbevreesd maken in hun getuigenis van Uw Zoon (Spreuken 28:1).

Amen!